



Προλαμβάνοντας τη βία στα σχολεία μέσω της αγωγής στη συγχώρηση...

Συγχωρώ: αγαπώ τον άλλον με τα ελαττώματά του...



ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ



WISCONSIN
UNIVERSITY OF WISCONSIN-MADISON

Το 6ο Διαπολιτισμικό Δημοτικό Ελευθερίου-Κορδελιού Θεσ/νίκης, με πρωτοβουλία της κας Δελημπέη Ελένης (εκπ/κού Πληροφορικής), καινοτομεί και πάλι, εφαρμόζοντας πρόγραμμα που για πρώτη φορά υλοποιείται σε σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα: «Προλαμβάνοντας τη βία στα σχολεία: ελαττώνοντας τον θυμό και βελτιώνοντας τη συνεργασία σε τάξεις μέσω της αγωγής στη συγχώρηση» εποπτεύεται από τον Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης & το Πανεπιστήμιο του Ουισκόνσιν-Μάντισον στις ΗΠΑ. Οι εκπαιδευτικοί που το υλοποιούν έχουν προετοιμαστεί προηγουμένως με επιμορφωτικό σεμινάριο που προσέφερε η ερευνήτρια του Πανεπιστημίου Ουισκόνσιν Δρ. Γαλίτη σε συνεργασία με τον καθηγητή του Α.Π.Θ. κ. Μπίκο. Βασικοί παιδαγωγικοί άξονες είναι η διαχείριση του άγχους και του θυμού των μαθητών/τριών κι η ομαλότερη συνύπαρξή τους στην τάξη αλλά και στο σχολείο γενικότερα. Κάθε παιδί που συμμετείχε είχε την ευκαιρία να προβληματιστεί και να συνειδητοποιήσει καλύτερα, πώς βλέπει το ίδιο τον εαυτό του, αλλά και τις σχέσεις του με τους άλλους. Τα αναμενόμενα οφέλη είναι πολύ σημαντικά για τη συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών/τριών. Η επιστημονική συνεργασία κι η εποπτεία από δύο παγκοσμίως αναγνωρισμένα πανεπιστήμια εγγυάται τη διαδικασία από επιστημονική κι ηθική άποψη.

Η επιστημονική συνεργασία κι η εποπτεία από δύο παγκοσμίως αναγνωρισμένα πανεπιστήμια εγγυάται τη διαδικασία από επιστημονική κι ηθική άποψη.



Όταν συγχωρείς
σε καμιά περίπτωση
δεν αλλάζεις το παρελθόν

αλλά σίγουρα
αλλάζεις το μέλλον!

Δείτε το
βλεπτο βιντεάκι
σχετικά με το
πρόγραμμα