

COMENIUS
ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ
"Eco - Citizens of Common Europe"
16 σχολεία, 14 χώρες (2009 - 2011)

6ο Διαπολιτισμικό & Ολοήμερο Δημοτικό
Ελευθερίου-Κορδελιού Θεσ/νίκης
Δαβάκη 18 - 56334 Ελευθέριο-Κορδελιό
Τηλ. & φαξ: 2310761420
Email: mail@6dim-diap-elfth.thess.sch.gr
Website: <http://6dim-diap-elfth.thess.sch.gr>
Διευθυντής: Παπαδόπουλος Στέργιος
Συντονίστρια προγράμματος: Κεσκιλίδου Υπερμαχία
Κοινή ιστοσελίδα του προγράμματος:
<http://ecoeurope.neac2.eu/doku.php>



**Working ECO Meeting 6: Fjellsrud skole, Lørenskog της Νορβηγίας
27 Απριλίου - 1 Μαΐου 2010**

Στην 6^η συνάντηση των συνεργαζόμενων σχολείων (και 4^η που συμμετείχε το δικό μας σχολείο) παρουσιάστηκαν (power point & video) τα πρόσφατα αποτελέσματα προόδου των περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων του κάθε σχολείου, καθώς και συζητήθηκε το διαδικαστικό μέρος της ιστοσελίδας του Προγράμματος (<http://ecoeurope.neac2.eu>). Επίσης, κοινοποιήθηκε ο προγραμματισμός των επόμενων δραστηριοτήτων του κάθε σχολείου. Επιστημονικός συνεργάτης μεγάλης εταιρίας πραγματοποίησε ενδιαφέρουσα επιμορφωτική παρουσίαση με θέμα: «*Το παιδί ως μελλοντικός ερευνητής*».

Στη συγκεκριμένη συνάντηση συμμετείχαν μαθητές/τριες από όλα τα συνεργαζόμενα σχολεία. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν στην αγγλική γλώσσα, να γνωριστούν, να ανταλλάξουν ιδέες και να συμμετάσχουν σε εργαστήριο Η/Υ. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της επίσκεψης στο Water Plant, εργοστάσιο παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας, τα παιδιά συμμετείχαν σε εικονικό παιχνίδι-διαγωνισμό, όσον αφορά τις παροχές ενέργειας, και μάλιστα οι Έλληνες μαθητές κατέλαβαν τη δεύτερη θέση.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής μας, είχαμε την ευκαιρία να ξεναγηθούμε στο Τεχνικό Μουσείο, σε προάστιο του Όσλο, όπου βρίσκονταν συγκεντρωμένα αυτοκίνητα και δίκυκλα παλιάς τεχνολογίας, ιατρικά μηχανήματα, αεροπλάνα, μουσικά όργανα κλπ. Επίσης, επισκεφτήκαμε το Λαογραφικό Μουσείο της περιοχής, με το δείγμα του παραδοσιακού νερόμυλου, όπου τονίστηκε ότι η τεχνογνωσία άντλησης των υδάτων είναι ελληνική και γαλλική, περιοχή υπόγειου καθαρισμού νερού, το οποίο στέλνεται σε ποτάμια και λίμνες με απώτερο σκοπό το ψάρεμα και το κολύμπι, φάρμα ζώων, καθώς και εκκλησία του 17^{ου} αι., η οποία βρισκόταν στο Λόφο της Άνοιξης, σύμφωνα με ένα νορβηγικό μύθο. Τύχαμε θερμής υποδοχής από τους μαθητές, τις μαθήτριες και τους/τις εκπαιδευτικούς ενός άλλου Δημοτικού Σχολείου της περιοχής, καθώς και παρακολουθήσαμε και συμμετείχαμε σε χορευτικά δρώμενα των παιδιών από όλα τα εταιρικά σχολεία.

Ακολουθούν οι εντυπώσεις των 3 μαθητών της ΣΤ' τάξης του σχολείου μας (Στέλιου Κουσιδώνη, Λευτέρη Μακεδονίτη, Θανάση Παντελιάδη, ΣΤ2): απ' το ταξίδι τους στην πόλη Løvenskog της Νορβηγίας και την επίσκεψή τους στο σχολείο Fjellsrud skole

Το ταξίδι στη Νορβηγία ήταν για μας μια μοναδική εμπειρία! Είχαμε τα μάτια μας και τ' αυτιά μας ορθάνοιχτα για να δούμε και να ακούσουμε τα πάντα που γίνονταν γύρω μας! Η Νορβηγία είναι μια πολύ ωραία χώρα, με πολλά ποτάμια, δάση, λίμνες. Μια ανθρώπινη χώρα, για να ζει κανείς. Στο σχολείο, μας δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσουμε παιδιά της ηλικίας μας που έκαναν μάθημα στο φυσικό τους χώρο. Χρησιμοποιήσαμε τα αγγλικά μας, συστηθήκαμε κι επικοινωνήσαμε μαζί τους. Εκεί καταλάβαμε πόσο σημαντικό είναι να μαθαίνεις μια ξένη γλώσσα, αλλά και πόσο μαγικό είναι να επικοινωνείς με ανθρώπους από διάφορες χώρες της Ευρώπης. Το σχολείο που επισκεφτήκαμε, μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Οι αίθουσες ήταν μεγάλες, φωτεινές και καθαρές. Πιο πολύ μας άρεσε η αίθουσα playground. Εκεί τα παιδιά μπορούσαν να περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους, παίζοντας πινγκ-πονγκ, ποδοσφαιράκι, μπιλιάρδο, play station και παιχνίδια σε υπολογιστές. Τα παιδιά μένουν περισσότερες ώρες στο σχολείο απ' ότι στη χώρα μας κι έτρωγαν το μεσημεριανό τους σε οργανωμένες αίθουσες εστιατόρια. Δεν υπάρχουν εκεί φροντιστήρια για μετά το σχολείο. Είχαν μάλιστα και δικιά τους πισίνα στο κτίριο. Ήταν απίθανο. Όλοι οι δάσκαλοι ήταν πολύ ευγενικοί. Σε ένα άλλο σχολείο (δημοτικό) που επισκεφτήκαμε, μαθητές έβγαζαν ακόμη και τα παπούτσια τους για να μπουν στην αίθουσα. Οι άνθρωποι στη Νορβηγία ήταν πολύ φιλικοί μαζί μας, μαθαίνουν από μικροί να σέβονται τη φύση, το νερό, τα δάση ακόμα και τον λίγο ήλιο που έχουν. Αν και η χώρα τους είναι παγωμένη το μεγαλύτερο διάστημα του χρόνου, αυτοί έχουν πολύ ζεστή καρδιά. Από το Δ/ντή μας τον κ. Παπαδόπουλο Στέργιο μας ζητήθηκε -και το κάναμε με χαρά-, να βοηθήσουμε στην παρουσίαση της χώρας μας σχετικά με το νερό, διαβάζοντας τα κύρια σημεία των διαφανειών. Επίσης ήμασταν η μοναδική χώρα που είχαμε προετοιμαστεί να χορέψουμε έναν ελληνικό χορό, το χασάπικο. Ευχαριστούμε γι' αυτό τη γυμνάστρια μας την κα Βάννα, που μας είχε προετοιμάσει. Δε σας κρύβουμε ότι μας καταχειροκρότησαν! Τελειώνοντας, οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κα Αντωνία (υποδιευθύντρια) και στην κα Έλσα (δασκάλα της Ε' τάξης) που μας συνόδεψαν σε αυτό το ταξίδι καθώς και στους γονείς μας που μας

Φωτογραφίες από την επίσκεψή μας στη Νορβηγία 27/4 - 1/5/2010



Γωνιά Comenius
στο Fjellsrud skole



Οι μαθητές μας επί το έργο



Οι μαθητές μας στην αίθουσα
playroom του σχολείου



Στιγμές χαλάρωσης πριν το χορό



The greek boys χορεύουν
χασάπικο



Στο τεχνικό Μουσείο



Όλη η ομάδα Comenius



Οι μαθητές μας, διδάσκουν το
χασάπικο στους ξένους



Οι Πορτογάλοι δείχνουν ένα
παραδοσιακό παιχνίδι



Η ελληνική αποστολή
στη Νορβηγία



Η αίθουσα τεχνικών
του σχολείου



Αίθουσα χαλάρωσης μαθητών