

COMENIUS
ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ
"Eco - Citizens of Common Europe"
16 σχολεία, 14 χώρες (2009 - 2011)

6ο Διαπολιτισμικό & Ολοήμερο Δημοτικό
Ελευθερίου-Κορδελιού Θεσ/νίκης
Δαβάκη 18 - 56334 Ελευθέριο-Κορδελιό
Τηλ. & φαξ: 2310761420
Email: mail@6dim-diap-elfth.thess.sch.gr
Website: <http://6dim-diap-elfth.thess.sch.gr>
Διευθυντής: Παπαδόπουλος Στέργιος
Συντονίστρια προγράμματος: Κεσκιλίδου Υπερμαχία
Κοινή ιστοσελίδα του προγράμματος:
<http://ecoeurope.neac2.eu/doku.php>



**Working ECO Meeting 7: Priorslee Primary School, Telford, England
23 - 27 Μαΐου 2010**

Στην 7^η συνάντηση των συνεργαζόμενων σχολείων (και 5^η που συμμετείχε το δικό μας σχολείο) παρουσιάστηκαν (power point & video) τα πρόσφατα αποτελέσματα προόδου των περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων του κάθε σχολείου, καθώς και συζητήθηκε το διαδικαστικό μέρος του πρώτου έτους του Προγράμματος.

Στη συγκεκριμένη συνάντηση συμμετείχαν μαθητές/τριες από όλα τα συνεργαζόμενα σχολεία. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν στην αγγλική γλώσσα, να γνωριστούν, να παίξουν, να ανταλλάξουν ιδέες και να συμμετάσχουν σε διάφορα εργαστήρια. Συγκεκριμένα, οι Έλληνες μαθητές συμμετείχαν σε εργαστήριο Η/Υ, όσον αφορά την προστασία των ζώων υπό εξαφάνιση, καθώς και διακόσμησαν μπλουζάκια με το συγκεκριμένο θέμα. Επίσης, είχαν την ευκαιρία να αγγίξουν και να εξοικειωθούν με φίδια, αράχνες και κουκουβάγιες, τα οποία έφερε και παρουσίασε ένας οικολόγος της περιοχής και τους απονεμήθηκε βεβαίωση συμμετοχής.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής μας, είχαμε την ευκαιρία να ξεναγηθούμε και να φιλοξενηθούμε σε ένα Κολέγιο Τεχνών, της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, τύχαμε θερμής υποδοχής από τους μαθητές, τις μαθήτριες και τους/τις εκπαιδευτικούς του **Wrockwardine Wood Arts College**. Ιδιαίτερη ενδιαφέρουσα ήταν η συμμετοχή μας σε 4 εργαστήρια: Χορού, Ζωγραφικής, Μουσικής και Γλώσσας.

Την τελευταία μέρα επισκεφτήκαμε το ζωολογικό κήπο του Chester, το μεγαλύτερο του Ηνωμένου Βασιλείου, με πάνω από 7.000 ζώα και 400 διαφορετικά είδη, εκ των οποίων τα μισά απειλούνται υπό εξαφάνιση.

Η επίσκεψή μας στο Telford της Αγγλίας ήταν από τις πιο εποικοδομητικές και αποτέλεσε το καλύτερο επισφράγισμα για το κλείσιμο του πρώτου έτους του Ευρωπαϊκού Προγράμματος.

Ακολουθούν οι εντυπώσεις των 3 μαθητών της ΣΤ' τάξης του σχολείου μας (Ευρυπίδη Γκουζιώτη, Μηνά Καφφέ, Αντώνη Μποστάνογλου, ΣΤ1): απ' το ταξίδι τους στην πόλη Telford της Αγγλίας και την επίσκεψή τους στο σχολείο του Priorslee.

Το ταξίδι στην Αγγλία ήταν για μας μια μοναδική εμπειρία!

Χαρήκαμε πάρα πολύ που το σχολείο μας, μας έδωσε την ευκαιρία να κάνουμε αυτό το ταξίδι, εκπροσωπώντας τους μαθητές του ΣΤ1. Από τι να πρωτοξεκινήσουμε να γράφουμε. Το ταξίδι με το αεροπλάνο (πρώτη φορά για κάποιους από μας), τα υπέροχα τοπία, ο ευγενικός κόσμος, η διαφορετική κουλτούρα ...

Είχαμε τα μάτια μας και τ' αυτιά μας ορθάνοιχτα για να δούμε και να ακούσουμε τα πάντα που γίνονταν γύρω μας! Όλα όσα βλέπαμε ήταν διαφορετικά από αυτά τα οποία υπάρχουν στην Ελλάδα, άλλα καλύτερα, άλλα όχι και τόσο καλά. Πάντα όμως μας προκαλούσαν ενθουσιασμό και μας κέντριζαν την περιέργεια.

Στην Αγγλία, οι άνθρωποι έχουν μια τάξη και μια σειρά, λειτουργούν χωρίς άγχος (όχι όπως οι γονείς μας), γιατί τα έχουν όλα προγραμματισμένα σωστά. Η χώρα τους είναι καθαρή και στους δρόμους δεν ακούς φρεναρίσματα και κορναρίσματα. Τα σχολεία τους λειτουργούν καταπληκτικά. Από υλικά δεν τους λείπει τίποτα και τα οικοδομήματα είναι μεγάλα με όλες τις αίθουσες που χρειάζονται. Τι να πούμε για τις αυλές τους! Όλες τεράστιες με χορτάρι και πολλές μπάλες! Αυτό που μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση στο δημοτικό που επισκεφθήκαμε ήταν ότι οι μαθητές έβγαζαν ακόμη και τα παπούτσια τους για να μπουν στην αίθουσα. Επίσης συμμετείχαμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα δραστηριότητα μαζί με τα άλλα παιδιά από τα εταιρικά σχολεία που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Φτιάξαμε μια μπλούζα με θέμα τα ζώα προς εξαφάνιση. Πέρασαμε υπέροχα κι όλα μας τα συναισθήματα δεν μπορούν να αποτυπωθούν σε μια απλή κόλλα χαρτί. Καταλάβαμε πόσο σημαντικό είναι να μαθαίνεις μια ξένη γλώσσα, αλλά και πόσο μαγικό είναι να επικοινωνείς με ανθρώπους από διάφορες χώρες της Ευρώπης.

Τελειώνοντας, οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κα Μάχη (δασκάλα του Δ1 & συντονίστρια του προγράμματος) και στην κα Μαρία (δασκάλα των Αγγλικών) που μας συνόδεψαν σε αυτό το ταξίδι καθώς και στους γονείς μας που μας έδωσαν αυτήν την ευκαιρία.

Φωτογραφίες από την επίσκεψή μας στην Αγγλία 23/5 - 27/5/2010



Γωνιά Comenius
στο Priorslee Primary School



Από τη γιορτή υποδοχής
στο Priorslee Primary School



Από τη γιορτή υποδοχής
στο Priorslee Primary School



Στην αυλή του σχολείου



Γωνιά Comenius
στο Priorslee Primary School



Συμμετοχή της ελληνικής
αποστολής σε δραστηριότητα



Συμμετοχή σε περιβαλλοντική
δράση των μαθητών μας



Η κα Μάχη και η κα Μαρία
επεξηγούν τη δράση τους



Οι μητέρες παρουσιάζουν
τη δουλειά τους



Η ελληνική αποστολή στην
Αγγλία μαζί με αγγλίδα εκπ/κό



Ο Πολωνός συντονιστής με τη
δ/ντρια του σχολείου



Αίθουσα διδασκαλίας