

COMENIUS
ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ
"Eco - Citizens of Common Europe"
16 σχολεία, 14 χώρες (2009 - 2011)

6ο Διαπολιτισμικό & Ολοήμερο Δημοτικό
Ελευθερίου-Κορδελιού Θεσ/νίκης
Δαβάκη 18 - 56334 Ελευθέριο-Κορδελιό
Τηλ. & φαξ: 2310761420
Email: mail@6dim-diap-elfth.thess.sch.gr
Website: <http://6dim-diap-elfth.thess.sch.gr>
Διευθυντής: Παπαδόπουλος Στέργιος
Συντονίστρια προγράμματος: Μπασλή Μαριάνθη
Κοινή ιστοσελίδα του προγράμματος:
<http://ecoeurope.neac2.eu/doku.php>



Working ECO Meeting 10: Collegio Jarandilla, Jarandilla de la Vera, Spain 20-25 Νοεμβρίου 2010

Στη 10^η συνάντηση των συνεργαζόμενων σχολείων (και 6^η που συμμετείχε το δικό μας σχολείο) παρουσιάστηκαν σε ομάδες συζήτησης τα πρόσφατα αποτελέσματα προόδου των περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων του κάθε σχολείου, καθώς επίσης έγινε λόγος για την αξιολόγηση του project του σχολείου μας με θέμα: «Ζήσε τη ζωή σου με σωστή διατροφή».

Στη συγκεκριμένη συνάντηση συμμετείχαν μαθητές και μαθήτριες από όλα τα συνεργαζόμενα σχολεία. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν στην αγγλική γλώσσα, να γνωριστούν, να ανταλλάξουν ιδέες και να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες. Συγκεκριμένα οι Έλληνες μαθητές συμμετείχαν σε υπαίθρια δραστηριότητα φτιάχνοντας με φυσικά υλικά και μπογιά τοιχογραφίες πάνω σε πέτρες, όπως μαρτυρούσε η προϊστορία του Monfrague National Park of Extremadura. Ενημερωθήκαμε για τη χλωρίδα και την πανίδα καθώς και το νερό που υπάρχουν σε αυτό το χώρο στα δυο περιβαλλοντικά κέντρα του χωριού Villareal de San Carlos, καθώς και στο περιβαλλοντικό κέντρο του χωριού Guijo de Santa Barbara.

Υπήρξε από το σχολείο θερμή υποδοχή με τραγούδια για όλες τις χώρες, ξενάγηση στους χώρους του σχολείου, γνωριμία με τους Ισπανούς συναδέλφους, υγιεινά και παραδοσιακά γεύματα καθώς και εργαστήρια μέσα στο χώρο του σχολείου, όπου οι Έλληνες μαθητές συμμετείχαν σε εργαστήρια όπως: κατασκευή διαφόρων φύλλων από δέντρα με χρωματιστά σπρέι, δημιουργία υγιεινού μεσογειακού πρωινού και της διατροφικής πυραμίδας. Ήταν αξιόλογη η έκθεση με φωτογραφίες από τη χλωρίδα και την πανίδα της Εξτρεμαδούρα, καθώς και οι οικολογικές κατασκευές των Ισπανών μαθητών, όπως επίσης και τα λαογραφικά εκθέματά τους.

Επισκεφτήκαμε κι ένα σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής, όπου ενημερωθήκαμε αναλυτικά για το εκπαιδευτικό σύστημα της Ισπανίας,

Εντυπώσεις 4 μαθητών της ΣΤ' τάξης (Κουσιδώνη Βασιλική, Μπαλάσκα Χρυσούλα, Σίμος Χαράλαμπος, Τζιώρα Δήμητρα) απ' το ταξίδι τους στην πόλη Jarandilla de la Vera της Ισπανίας και την επίσκεψη στο σχολείο C.E.I.P. Conquistador Loaysa από 20 ως 25/11/2010

...Το ονειρεμένο ταξίδι για την Ισπανία ξεκίνησε το ξημέρωμα του Σαββάτου. Η πτήση με το αεροπλάνο ήταν φανταστική. Όλοι είχαμε την αίσθηση, ότι ήμασταν οι κυρίαρχοι του κόσμου. Η διάρκεια της ήταν περίπου δύο ώρες. Η ανυπομονησία μας ήταν μεγάλη γιατί θα γνωρίζαμε καινούριους φίλους και καινούριους πολιτισμούς. Με το που φτάσαμε στην Μαδρίτη καταλάβαμε ότι οι συγκινήσεις που θα ζήσουμε θα ήταν μοναδικές. Μετά από ένα τρίωρο ταξίδι με το λεωφορείο φτάσαμε στο προορισμό μας το γραφικό χωριό **Jarandilla de la Vera**.

Την επόμενη μέρα ακολουθώντας το πρόγραμμα επισκεφθήκαμε το εθνικό πάρκο **Monfragüe**. Σε μια αίθουσα με την βοήθεια ενός DVD μας έδειξαν τα διάφορα είδη πουλιών που ζουν και προστατεύονται στο πάρκο. Μας μετέφεραν σε ένα τόπο όπου είδαμε τους γύπες πολύ κοντά με την βοήθεια τηλεσκοπίου. Ο υπεύθυνος του πάρκου μας παρότρυνε να ζωγραφίσουμε, όπως οι πρόγονοι μας με υλικά όπως νερό, χύμα, αυγό κ.ά. Ήταν η πρώτη ομαδική εργασία.

Εντυπωσιακή ήταν η πεζοπορία στο βουνό, όπου με την βοήθεια του ξεναγού γνωρίσαμε φυτά που ευδοκούν στην περιοχή. Καθώς και η ανάβαση στο κάστρο, όπου η θέα ήταν μαγευτική. Η επίσκεψη στην **Plasencia** με τον καθολικό ναό, το μουσείο και τα γραφικά ισπανικά σοκάκια.

Την επόμενη μέρα παρακολουθήσαμε όλοι μαζί την τελετή υποδοχής στο σχολείο, με τα παιδιά να κρατούν σημαίες από όλα τα κράτη και να μας καλωσορίζουν. Η συγκίνηση ήταν ιδιαίτερη στην εικόνα του Ισπανού μαθητή να κρατά την ελληνική σημαία. Η μέρα κύλησε με εργαστήρια ζωγραφικής, χειροτεχνίας και μαγειρικής (φτιάξαμε και ψήσαμε κέικ σε ηλιακό φούρνο). Γευτήκαμε τοπικά εδέσματα (μιγάς, κάστανα, κ.ά.) σε ένα μπουφέ που μας ετοίμασαν τα παιδιά.

Η αξέχαστη στιγμή της ημέρας, που θα μείνει για πάντα χαραγμένη στην μνήμη μας, ήταν η στιγμή που φυτέψαμε όλοι μαζί ένα δέντρο. Στη βάση τοποθετήσαμε πέτρες πάνω στις οποίες ήταν ζωγραφισμένες οι σημαίες των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Ο χρόνος κυλούσε με γρήγορους ρυθμούς. Η επιθυμία μας ήταν να σταματήσει!!!

Την Τρίτη όλοι οι μαθητές μαζί μιλήσαμε για την μεσογειακή διατροφή και φτιάξαμε ένα υγιεινό πρωινό για τους δασκάλους. Ο **Mateus** έστυψε τα πορτοκάλια, η **Βασιλική** έκοψε το ψωμί, ο **Λάμπης** και ο **August** έκοψαν τις ντομάτες, ο **Michal**, η **Χρυσούλα** και η **Δήμητρα** άλειψαν τις φέτες και τα υπόλοιπα παιδιά προσέφεραν τα εδέσματα στους δασκάλους. Η μέρα έκλεισε με την επίσκεψη στο παραδοσιακό χωριό **Yuste**, την φανταστική διαδρομή στο βουνό και το ποτάμι.

Την Τετάρτη παρουσιάσαμε όλοι οι μαθητές τις εργασίες μας στους δασκάλους, κάναμε κολλάζ και διάφορα καλλιτεχνικά και βέβαια παρουσιάσαμε την τελετή λήξης που περιλάμβανε χορό και τραγούδι. Μετά από μια σύντομη ξενάγηση στο χωριό, με το κάστρο, τα γραφικά δρομάκια, η διάθεση μας έπεσε γιατί συνειδητοποιήσαμε ότι το ταξίδι μας έφτασε στο τέλος του. Το πρωί της Πέμπτης ξεκίνησε το ταξίδι της επιστροφής. Στο λίγο χρόνο που είχαμε στην διάθεση μας προσπαθήσαμε να δούμε την πόλη της Μαδρίτης, με τα τεράστια πάρκα, τα βασιλικά ανάκτορα, τα εμπορικά καταστήματα κ.ά. Τα συναισθήματα ήταν ανάμικτα, γιατί από τη μια χαιρόμασταν που θα ξαναβλέπαμε τις οικογένειες μας και την Ελλάδα κι από την άλλη στεναχωριόμασταν που θα αποχωριζόμασταν αυτό το μοναδικό τόπο και τους νέους φίλους μας. Η εμπειρία αυτή θα μας μείνει αξέχαστη!!!!

Φωτογραφίες από την επίσκεψη μας στην Ισπανία 20/11 - 25/11/2010



Από τη γιορτή υποδοχής στο **Collegio Jarandilla**



Γωνιά Comenius στο **Collegio Jarandilla**



Το σχολείο **Collegio Jarandilla**



Οι 4 μαθητές της ΣΤ' τάξης με τη συντονίστρια μας κα Μπασλή



Αίθουσα διδασκαλίας στο **Collegio Jarandilla**



Το δέντρο του Comenius



Συμμετοχή σε περιβαλλοντική δράση των μαθητών μας



Οι μαθητές μας ετοιμάζουν πρωινό



Οι ζωγραφισμένες πέτρες με τις σημαίες των κρατών