

Πρόγραμμα Erasmus

Μια πολυπολιτισμική επίσκεψη στο σχολείο μας



Στα πλαίσια του *ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού προγράμματος δράσης ΕΡΑΣΜΟΣ (ERASMUS) του Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης*, κι ύστερα από πρωτοβουλία της βοηθού δασκάλας ξένης γλώσσας του σχολείου μας κας Γιούλιας Μούλερ από τη Γερμανία και του δ/ντή κ. Παπαδόπουλου Στέργιου, τη σχολική μας μονάδα επισκέφθηκαν στις 15 Μαΐου, 11 ξένοι φοιτητές, οι οποίοι προέρχονταν από την **Αγγλία, τη Γερμανία, τη Βραζιλία, την Αυστρία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Τουρκία, τη Συρία, την Παλαιστίνη, την Ιορδανία, τη Σερβία και το Κονγκό.**

Οι περισσότεροι βρίσκονταν στη Θεσ/νίκη ως φοιτητές του προγράμματος Erasmus ή ως φοιτητές της Ελληνικής γλώσσας. Μετά την υποδοχή τους από τον Διευθυντή κ. Παπαδόπουλο Στέργιο, την κα Έλσα Τσιακιρίδου (η αγγλικός του σχολείου μας, που έκανε τη μετάφραση) και το υπόλοιπο διδακτικό προσωπικό του σχολείου, τους έγινε μια αναλυτική ενημέρωση για τη λειτουργία του σχολείου, για τα διάφορα προγράμματα ένταξης και για τις ποικίλες δραστηριότητες του, όπως π.χ. η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, η δημιουργία της ιστοσελίδας του σχολείου ειδικευμένης στη διαπολιτισμική εκπ/ση και η έκδοση της πολυπολιτισμικής εφημερίδας των μαθητών της ΣΤ τάξης, με τίτλο: «Ο Κόσμος στα μάτια των παιδιών». Τους μοιράστηκε μάλιστα ένα φυλλάδιο στα αγγλικά.

Κατόπιν οι φοιτητές είχαν τη δυνατότητα να επισκεφτούν κάποιες τάξεις και να γνωριστούν με τους μαθητές μας.

Πρώτα πέρασαν από το τμήμα Γ 1, όπου οι μαθητές μαζί με τη δασκάλα τους την κα Κεσκιλίδου Μάχη τους υποδέχτηκαν με σημαίες των χωρών τους, λέγοντάς τους το «**καλημέρα**» και το «**καλώς ήρθατε**» **στις διάφορες γλώσσες.**

Καθώς οι μαθητές, όπως ήταν φυσικό, ενδιαφέρονταν πολύ να γνωρίσουν τους φοιτητές, εκείνοι συστήθηκαν στα ελληνικά και στη μητρική τους γλώσσα. Την υπόλοιπη ώρα οι άραβες φοιτητές δίδαξαν κάποιες αραβικές λέξεις στους μαθητές κι όλοι μαζί προσπάθησαν να χορέψουν ένα αστειό χορό μόνο με τα χέρια και να παίξουν το παιχνίδι «**Ανθρώπινο Καρύδι**» .

Στη συνέχεια οι ξένοι φίλοι μας, βρέθηκαν στο Α 1, όπου τα μικρά μας με τη δασκάλα τους την κα Άρτεμις Κεφαλίδου τους υποδέχτηκαν εγκάρδια. Για να γνωριστούν καλύτερα έπαιξαν ένα παιχνίδι γνωριμίας. Οι μαθητές παρουσίασαν μία εξαιρετική θεατρική παράσταση με τον τίτλο «**Ειρήνη Είναι**» η οποία εντυπωσίασε τους φοιτητές. Μετά τη διδασκαλία κάποιων γερμανικών τραγουδιών από τους γερμανούς και αυστριακούς φοιτητές κι ενός κοινού παιχνιδιού, οι φοιτητές δέχθηκαν ένα λουλούδι ως δώρο από τους μικρούς μαθητές. Το τελευταίο μέρος της επίσκεψης ήταν μουσικοχορευτικό.



Περιλάμβανε χορούς και τραγούδια. Συμμετείχαν η σχολική χορωδία, η οποία υποδέχτηκε τους φίλους μας με τρία υπέροχα τραγούδια από το πρώτο της CD, που θα κυκλοφορούσε σε λίγες ημέρες και οι μαθητές της Ε' και ΣΤ' τάξης με ελληνικούς και ξένους χορούς.

Κατόπιν δυο φοιτητές από την Αμερική και τη Βραζιλία τραγούδησαν από ένα τραγούδι στη μητρική τους γλώσσα με τη συνοδεία κιθάρας. Στο τέλος όλοι μαζί - μαθητές και φοιτητές - χόρεψαν σε ελληνικούς και αραβικούς ρυθμούς με προτροπή των φοιτητών από τη Συρία και την Παλαιστίνη.

Η αναχώρηση των φοιτητών ήταν πολύ δύσκολη και συναισθηματικά φορτισμένη επειδή οι μαθητές δεν ήθελαν να τους αφήσουν να φύγουν και εκείνοι από την μεριά τους ήταν ενθουσιασμένοι με όλα αυτά που έγιναν τη μέρα αυτή στο σχολείο. Η επίσκεψη των παραπάνω φοιτητών, ήταν μια πολύ θετική εμπειρία για τα παιδιά του σχολείου. Κάποια μάλιστα τα μεγαλύτερα είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν μαζί τους στα γερμανικά και αγγλικά. Είναι σπουδαίο πράγμα να γνωρίζεις ανθρώπους που μιλούν άλλη γλώσσα, έχουν άλλη θρησκεία κι άλλα ήθη και έθιμα. Τι είναι καλύτερο από το να συναντά κανείς φίλους από διαφορετικές χώρες; Είναι η πραγματική ευκαιρία για ανταλλαγή πολιτισμών, συναισθημάτων και εμπειριών. Στις μέρες μας, περισσότερο από παλαιότερα, είναι αναγκαίο να χτίζουμε τις βάσεις για έναν καινούριο κόσμο χωρίς τείχη και χρώματα.

Ακολουθούν εντυπώσεις κάποιων φοιτητών από την επίσκεψη τους στο σχολείο μας:

Η Λίζα από την Αυστρία: Ήταν μια υπέροχη και μοναδική εμπειρία που μου πρόσφερε η Julia προσκαλώντας με στο σχολείο. Οι μαθητές ήταν πολύ ανοιχτοί και ενδιαφέρονταν για μένα και για τους αλλοδαπούς συμφοιτητές μου. Υπήρχε μια καλή επικοινωνία, αμεσότητα και περιέργεια για τις άλλες κουλτούρες. Επίσης, μου άρεσαν οι όμορφες διακοσμημένες αίθουσες - ένα μέρος όπου τα παιδιά μπορούν να είναι άνετα και ευτυχισμένα.

Η Σουλτάν από την Τουρκία (Κούρδισα): Η επικοινωνία ανάμεσα στους μαθητές και τους δασκάλους ήταν εμφανώς υψηλού επιπέδου. Επίσης, ήταν προφανής η καλή σχέση μεταξύ των παιδιών του σχολείου, ένα σχολείο το οποίο ενθαρρύνει τη μάθηση μέσω παιχνιδιών σε μια ζωντανή ατμόσφαιρα. Εν κατακλείδι, η εμπειρία εδώ ήταν υπέροχη.

Η Άννε από τη Γερμανία: Ήταν μια υπέροχη κι ενδιαφέρουσα μέρα για μένα. Οι Έλληνες μαθητές είναι πολύ πιο ζωντανοί και πιο ανοιχτοί και δείχνουν περισσότερο ενδιαφέρον απ' ό,τι οι μαθητές στη Γερμανία. Επίσης εντυπωσιάστηκα από το πλήθος των δραστηριοτήτων που παρέχονται από το σχολείο στους μαθητές του. Θα ήμουν πολύ χαρούμενη εάν υπήρχαν τέτοιες δραστηριότητες κι όταν ήμουν εγώ μαθήτρια στο δημοτικό σχολείο.