

Η φιλία δεν έχει ηλικία

..ένα project υιοθεσίας των μαθητών της Α΄ τάξης, από τους μαθητές/τριες της ΣΤ΄

Το τραγούδι των μαθητών της ΣΤ΄ προς τους μαθητές της Α΄

Στίχοι: Άρτεμις Κεφαλίδου - Ηλέκτρα Καρακατσάνη

Έρθες κι εσύ τώρα στο Δημοτικό
Πρώτη τάξη πας εσύ, Έκτη πάω εγώ
Μη φοβάσαι το σχολείο είμαι εγώ εδώ
Ό,τι χρειαστείς, θα με βρεις για να σου πω
Πως εδώ είμαστε φίλοι, κι εγώ θα βοηθώ
Στις παρέες, στις φιλίες, στην αυλή, στο φαγητό.
Μη φοβάσαι το σχολείο, μην παθαίνεις πανικό
Όλα ωραία θα κυλίσουν στο Διαπολιτισμικό.
Όλα μια χαρά θα πάνε στο υπόσχομαι κι εγώ.

Έλα εδώ να γνωριστούμε, να παίξουμε ποδόσφαιρο
Δύο φίλοι αγαπημένοι και ας είσαι πιο μικρό
Μάλλον ξέρω πως θα νιώθεις γι' αυτό τώρα είμαι εδώ
Ήμουν κάποτε πρωτάκι, το θυμάμαι δεν ξεχνώ

Τώρα είμαι πια μεγάλος κι όσα ξέρω θα σου πω
Μη φοβάσαι το σχολείο, μη παθαίνεις πανικό
Όλα ωραία θα κυλίσουν στο Διαπολιτισμικό
Όλα μια χαρά θα πάνε στο υπόσχομαι κι εγώ
Είμαι εγώ το στήριγμά σου, όπου πας θα 'μαι κοντά
Μην ανησυχείς σου λέω, μη φοβάσαι τα παιδιά
Δείξε μου εμπιστοσύνη, θα τα πάμε μια χαρά
Θα σου κάνω εγώ παρέα, όταν νιώθεις μοναξιά
Άσε τώρα τη μαμά σου, θα 'μαι εγώ εκεί κοντά
Θα σου δίνω τη σειρά μου για να πάρεις φαγητό
Κι άμα δε μιλάς τη γλώσσα, θα μιλάω για σένα εγώ
Μην ανησυχείς σου λέω είμαι εγώ για όλα εδώ
Μη φοβάσαι το σχολείο, μη παθαίνεις πανικό
Όλα ωραία θα κυλίσουν στο Διαπολιτισμικό
Όλα μια χαρά θα πάνε στο υπόσχομαι κι εγώ

Θα σε βάζω στη σειρά σου, όταν είσαι στην αυλή
Μην χτυπήσει το κουδούνι και δεν είσαι εσύ εκεί
Θα σου κουβαλώ την τσάντα άμα θες βοήθεια
Και στις σκάλες όταν είσαι μην σε σπρώξουν τα παιδιά
Θα σε πάω στο δάσκαλό σου όταν τον αναζητάς
Κι όταν ψάχνεις έναν φίλο, θα στον βρίσκω, μη μασάς
Κι όταν πας κι εσύ στην Έκτη μάθε το τραγούδι αυτό
Για τα νέα τα πρωτάκια, που θα σ' έχουν αρχηγό
Είμαστε όλοι μια παρέα στο 6^ο το Δημοτικό
Και ραπάρουμε ωραία στο Διαπολιτισμικό

Δείτε βίντεο για το τραγούδι: <https://youtu.be/WIePWJEswc>