

Project στα πλαίσια της διδασκαλίας
του μαθήματος των Αγγλικών
(σχολικό έτος 2014-15)

“The land down under”

Η ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΩ

Μια πολύ ενδιαφέρουσα επικοινωνία και συνεργασία



Το σχολείο μας κατά το σχολικό έτος 2014-15 ήταν σε επικοινωνία με ένα σχολείο της μακρινής Αυστραλίας. Το σχολείο αυτό ονομάζεται **Cue Primary School** και βρίσκεται, όπως λέει και τ' όνομά του, έξω από τη μικρή κωμόπολη Cue, 658 χμ. βόρεια της πόλης Περθ, στη Δυτική Αυστραλία. Η πιο δημοφιλής εποχή για να επισκεφθεί κάποιος επισκέπτης την πόλη Cue είναι ανάμεσα στον Ιούλιο και τον Οκτώβριο, όταν ο καιρός είναι πιο ήπιος. Είναι ένας δημοφιλής προορισμός για τους ηλικιωμένους της Αυστραλίας. Η μέση μέγιστη θερμοκρασία τον Ιούλιο (ο πιο κρύος μήνας) είναι περίπου 18,5 ° C. Τον Ιανουάριο (στην Αυστραλία έχουν καλοκαίρι) κατά μέσο όρο οι μέγιστες θερμοκρασίες στην πόλη είναι 37,8 ° C.

Όταν ακούσαμε ότι πρόκειται για ένα τελείως «διαφορετικό» σχολείο, αμέσως θελήσαμε να μάθουμε περισσότερα πράγματα για την Αυστραλία και για το συγκεκριμένο σχολείο. Έτσι, με τη βοήθεια της κυρίας Ζωής Μαλιβίτση, δασκάλας Αγγλικών, ετοιμάσαμε μια παρουσίαση.

Το σχολείο αυτό ιδρύθηκε το 1896. Βρίσκεται κτισμένο σε ένα λόφο που βλέπει στην κωμόπολη Cue. Περιβάλλεται από όμορφους κήπους και μάλιστα η περιοχή έχει ανακηρυχθεί ως Μνημείο Φυσικής Ομορφιάς. Στο σχολείο φοιτούν σήμερα 26 Αβορίγινες μαθήτες και εργάζονται ο Διευθυντής, δύο δάσκαλοι, δυο υπεύθυνοι της Εκπαίδευσης των Αβορίγινων, ένας γραμματέας, ένας βοηθός, ένας βιβλιοθηκάριος και ένας κηπουρός. Τα παιδιά, ηλικίας από 4 έως 12 χρονών, μαθαίνουν δυο γλώσσες, τα Αγγλικά και την τοπική γλώσσα των Αβορίγινων που ονομάζεται Wajarrri. Αν και το σχολείο είναι 118 χρονών, πρόκειται για ένα πολύ μοντέρνο σχολείο, καθώς όλες οι αίθουσες είναι εφοδιασμένες με Η/Υ και διαδραστικούς πίνακες και το μάθημα γίνεται με τη βοήθεια του Διαδικτύου.

Στις 19 Ιανουαρίου μας επισκέφθηκαν στο σχολείο ο πολυταξιδεμένος **Τζιμ Καλαθάς μαζί με τη σύζυγό του Άννα** και οι δυο εκπαιδευτικοί. Ο Τζιμ είναι Ελληνο-αυστραλός και η Άννα Αγγλίδα από το Νότιγχαμ και βρίσκονταν τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα για να περάσουν τις ... καλοκαιρινές διακοπές τους! Σας φαίνεται παράξενο; Όχι βεβαίως, γιατί, ο Τζιμ κι η Άννα δουλεύουν στην Αυστραλία. Αρχικά οι δάσκαλοί μας κι ο Διευθυντής τους υποδέχτηκαν θερμά στην αίθουσα των δασκάλων κι έπειτα η κα Ζωή, η δασκάλα των Αγγλικών, τους ξενάγησε σ' όλο το σχολείο - από την αίθουσα των υπολογιστών ως το κυλικείο και τη βιβλιοθήκη. Οι φιλοξενούμενοί μας επισκέφθηκαν τις τάξεις όπως το Δ1, το Γ1, το Β1 και το Α2.



Οι Αβορίγινες της Αυστραλίας -
Πίνακας Αναφοράς



ΑΒΟΡΙΓΙΝΕΣ



Τα παιδιά αυτών των τμημάτων είχαν ετοιμάσει μερικές εκπλήξεις, όπως μικρά σκετσάκια, σημειούλες της Αυστραλίας, τραγουδάκια και πολλές ζωγραφιές που τις χάρισαν στους επισκέπτες μας. Η κα Ζωή μάλιστα τους χάρισε ένα χειροποίητο γούρι του 2015 για να πάει η χρονιά καλά!

Στο κουδούνι που χτύπησε στις 9.00, ο Τζιμ και η Άννα πέρασαν στο ΣΤ2, και μας μίλησαν για τη ζωή στην Αυστραλία, για το σχολείο όπου δουλεύουν φέτος, το **Mount Magnet District High School** καθώς και τους μαθητές τους που πολλοί είναι **αβορίγινες**. Μας έδειξαν πολλές φωτογραφίες και μας έκανε μεγάλη αίσθηση ότι μερικοί **αβορίγινες είναι μαύροι αλλά έχουν ξανθά μαλλιά!** Μας μίλησαν επίσης για τις μεγάλες αποστάσεις που πρέπει να ταξιδέψουν στην αχανή αυτή ήπειρο όταν αλλάζουν σχολείο. Δυο πράγματα μας έκαναν μεγάλη εντύπωση. Πρώτα απ' όλα τα φαγητά που έχουν δοκιμάσει στην Αυστραλία: από σαύρες και καγκουρό μέχρι ένα είδος ντόπιου στρουθοκάμηλου, το εμού.

Δεύτερο, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται στην Αυστραλία και ονομάζεται **no school no pool**, σύμφωνα με το οποίο όσα παιδιά δεν παίρνουν καλούς βαθμούς ή δεν πηγαίνουν στο σχολείο, δεν μπορούν να κολυμπήσουν στη δημόσια πισίνα κι ας έχει θερμοκρασίες 40 βαθμών Κελσίου! Εννοείται δεν θα θέλαμε να είμαστε στη θέση αυτών των παιδιών! Πολύ μας άρεσε αυτή η επίσκεψη και θα θέλαμε πολύ να ξαναέρθουν και για να μάθουμε κι άλλα πρωτόγνωρα πράγματα, αλλά και για να εξασκήσουμε τα αγγλικά μας!

Οι δημοσιογράφοι του ΣΤ2