

# Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ (Ιούνιος 2011)

(μια καινοτόμα δράση στη θεατρική σκηνή του σχολείου, η παράσταση παίχτηκε 2 φορές για να μπορούν να την παρακολουθήσουν όλα τα παιδιά του σχολείου)

## «Τα παιδιά έχουν ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ»



Οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης, σε συνεργασία με την κα Χαλιαμάλια Βάννα (γυμνάστρια) και την κα Μαλιβίτση Ζωή (Αγγλικός) διοργανώσαμε στα πλαίσια της θεατρικής εβδομάδας, ειδική εκδήλωση με ομιλίες, θεατρικά, χορευτικά, τραγούδια καθώς και προβολή βίντεο και slides.



Κι όλα αυτά για να μην ξεχνάμε. Να μην ξεχνάμε τη φτώχεια, την εκμετάλλευση, την αμάθεια, τη δυστυχία στην οποία ζουν εκατομμύριο άνθρωποι και ειδικότερα παιδιά σε όλο τον κόσμο. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στην παρουσίαση του ο μαθητής του ΣΤ1 Λάμπης Σίμος «δυστυχώς, παρά τα μέτρα που έχουν παρθεί για το παιδί, ακόμα και σήμερα εκατομμύρια παιδιά εξακολουθούν να υποφέρουν από τη φοβερή εξαθλίωση της φτώχειας και να πεθαίνουν από την πείνα. Εκατοντάδες χιλιάδες σκοτώνονται ή ακρωτηριάζονται στους πολέμους, πολλά ορφανεύουν και πολλά τα κάνουν με το ζόρι στρατιώτες. Πολλά τέλος σκοτώνονται από τις αρρώστιες γιατί δεν έχουν πρόσβαση σε φάρμακα, νοσοκομεία και γιατρούς. Εκατομμύρια παιδιά αντί να πηγαίνουν στο σχολείο αναγκάζονται να δουλέψουν για να ζήσουν...»



Κάτι τέτοιο είδαμε και στο σκετσάκι με τον φίλο μας τον Πακιστανό, τον Ομάρ, που αντί να πάει στο σχολείο («τον τυχερό!») πουλούσε χαρτομάντιλα στα φανάρια, κι έτρωγε και ξύλο αν τύχαινε να ξεχαστεί στην κουβέντα.



Τα παιδιά όμως έχουν δικαιώματα! Δικαιώματα που έχουν χαρτογραφηθεί εδώ και δεκαετίες και που παρόλα αυτά παραβιάζονται όλο και πιο συχνά. Αυτά τα δικαιώματα τα έχει κάθε παιδί χωρίς διαχωρισμό λόγω φυλής, χρώματος, φύλου, γλώσσας, ή θρησκείας. Το ΠΑΙΔΙ θα τυχαίνει ειδικής προστασίας, από τη γέννησή του θα φέρει ένα όνομα και μια εθνικότητα, θα απολαμβάνει τα αγαθά της κοινωνικής ασφάλισης, θα παρέχεται ειδική φροντίδα σε αυτά που είναι σωματικά, πνευματικά ή κοινωνικά μειονεκτικά, χρειάζεται εκπαίδευση, αγάπη και κατανόηση για την πλήρη κι αρμονική ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, θα προστατεύεται από κάθε μορφή αμέλειας, σκληρότητας κι εκμετάλλευση. **Ας γίνει βίωμα μας, το σύνθημα που φώναζαν οι συμμαθητές μας σε τόσες γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά, ρωσικά, αλβανικά, τσιγγάνικα κ.ά.): Τα παιδιά έχουν ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ.**



Ας μην ξεχνάμε λοιπόν. Όλες οι κυβερνήσεις, οι κοινωνίες, οι οικογένειες αλλά και εμείς τα ίδια τα παιδιά και οι έφηβοι πρέπει να υψώσουμε το ανάστημά και τη φωνή μας και να βοηθήσουμε να μετατραπεί αυτό το δικαίωμα σε καθημερινή πραγματικότητα. Όλοι μας πρέπει να φτιάξουμε ένα νέο όραμα για ένα καλύτερο κόσμο στον 21ο αιώνα.



Το δικαίωμα σε μια ζωή αξιοπρέπειας, σεβασμού, φροντίδας κι αγάπης είναι ένα δικαίωμα ζωής που δικαιούνται όλα τα παιδιά.